

Cupido

J. Smit / S. Keizer

♩ = 83

5

9

13

17

21

1. G 2. G

Je schaduw blijft me volgen, je pijlen zijn gericht
Ik voel dat jij hier ergens bent, maar telkens uit het zicht
Waarom ben jij zo bezig, met dat leventje van mij
Je wilt als in een sprookje een prinsesje aan m'n zij
Toch is er nog niet een die al m'n liefdesvuren blust
Ooh Cupido, laat me toch met rust

In de lente, de zomer, de herfst en de winter
weet jij me te vinden, waarheen ik ook ga
In de lente, de zomer, de herfst en de winter
weet jij me te vinden, opzoek naar een meisje voor mij.